

Kom Erbij!

Nieuwsbrief 4 – Woensdag 1 december 2021
Activiteiten voor kinderen en jongeren in de Emmaüsparochie
De Burght, Potgieterplein, Uithoorn



In de kerk wordt veel voor kinderen georganiseerd. Ook zijn er veel enthousiaste kinderen en ouders die af en toe graag een bijdrage willen leveren. Met deze nieuwsbrief proberen we **iedereen** samen te brengen.

In deze nieuwsbrief staat wat er gebeurt voor kinderen en jongeren: Korte verslagen, een agenda, oproepen, etc. Materiaal voor de volgende nieuwsbrief (woensdag 5 januari) kan gestuurd worden naar emmaenus@hotmail.com.

Agenda

| Datum | Tijdstip | Activiteit |
|--------------------------|-------------------------|---|
| December | | |
| Woensdag 1-12 | 14.45 – 16.00 | Uithoorn – Communieproject – Het geschenk van de Schepping |
| Donderdag 9-12 | 15.30 – 16.30 | Nes – Kinderclub Kerstknutsels |
| Zondag 12-12 | 11.00 – 12.00 | Kudelstaart – Gezinsviering met De Kudelkwetters |
| Woensdag 15-12 | 14.45 – 16.00 | Uithoorn – Communieproject – Een heel speciaal geschenk |
| Vrijdag 24-12 | 23.00 – 0.00 | Uithoorn – Kerstviering met Debuut |
| Zaterdag 25-12 | 11.00 – 12.00 | Uithoorn – Gezinsviering met OpMaat – Eerste Kerstdag |
| Zondag 26-12 | 10.00 – 11.00 | Nes – Gezinsviering met 'Klein Urbanus' – Tweede Kerstdag |
| Zondag 26-12 | 11.00 – 12.00 | Uithoorn – Kerstviering met Debuut |
| Januari | | |
| Woensdag 12-1 | 14.45 – 16.00 | Uithoorn – Communieproject – het geschenk van het Doopsel |
| Woensdag 26-1 | 14.45 – 16.00 | Uithoorn – Communieproject – Het geschenk van de Bijbel |

De nieuwsbrief "Kom erbij!" komt elke eerste woensdag van de maand digitaal uit. Aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief kan per mail (emmaenus@hotmail.com).



Klik of scan!

Advent – Kinderwoorddienst

Elke zondag van de advent – 28 november, 5, 12 en 19 december – zal tijdens de viering van 11.00 uur in de Burght een Kinderwoorddienst zijn voor alle kinderen van de basisschool. We gaan dan samen het verhaal over Jezus lezen wat de volwassenen in de kerk horen. Daarna zullen we uitleggen wat precies met het verhaal bedoeld wordt en hebben we een passend knutselwerk.

Kom jij ook? Leuk!



Advent – Gebed

God wij vragen U,

Help ons wanneer we veel nare dingen zien.

Mensen met corona, oude zieke mensen, overstromingen en oorlog.

Soms denken we: komt hier wel een eind aan?

Vandaag hebben we gelezen in de bijbel

dat U altijd het laatste woord heeft en niet al het kwaad.

We vragen u om kracht en vertrouwen

dat we niet bang zijn maar mogen opstaan,

onze zorgen opzij zetten

ons klaar maken voor het Kerstmis

en Jezus welkom te heten in ons hart.

Amen

Kerst 2021

Zullen we dit jaar Kerst in de kerk kunnen vieren? Alles is nog heel onzeker, maar we hopen het natuurlijk wel! En voor alle zekerheid gaan de voorbereidingen gewoon door. Teksten worden geschreven, liedjes worden uitgezocht, de kerststal wordt weer uit de kelder gehaald en de koren gaan verder met de repetities (al kan dat niet meer 's avonds door de nieuwe maatregelen).

Dus, voor alle zekerheid, schrijf de vieringen toch maar in je agenda:

- ~~✓ Vrijdag 24 december om 23.00 uur: Nachtmis met Debuut~~
- ✓ Zaterdag 25 december om 11.00 uur: Eerste Kerstdag met OpMaat
- ✓ Zondag 26 december om 11.00 uur: Tweede Kerstdag met Debuut

Hopelijk zien we jullie dan in de kerk.

Bedankt Cathelijn en Jelle!

Op 26 november ontvingen de zangers van OpMaat een treurig bericht. Vanaf januari stoppen Jelle en Cathelijn beiden bij het koor. Ze vinden het nog altijd heel erg leuk om het koor te begeleiden, maar het is niet meer te combineren met hun studies en dat merken ze steeds meer.

Met Kerst gaan ze er nog een feest van maken en dat zal dan direct ook de laatste viering voor hen zijn. Ze hebben jaren met veel plezier met OpMaat muziek gemaakt en het koor heeft voor altijd een plekje in hun hart.

Dank jullie wel, Cathelijn en Jelle! Voor al jullie inzet en enthousiasme.



Het kinderkoor is nu natuurlijk op zoek naar een nieuwe dirigent en een nieuwe pianist. Zoeken jullie mee? Tips kunnen jullie mailen naar

emmaenus@hotmail.com

Jubileum



Kapelaan Darek is 12,5 jaar priester. Dat wordt op zondag 5 december gevierd tijdens de eucharistieviering, waarin hij mede voorgaat. Helaas is er geen receptie na afloop.



We willen Darek van harte feliciteren met dit jubileum.

Op naar Kerst!

Op internet is veel materiaal te vinden voor ouders die zelf met hun kinderen thuis zich voor willen bereiden op kerstmis. Informatieve sites in deze adventstijd zijn bijvoorbeeld:

- ✓ [Samuel Advies voor Geloofsgroei](#)
- ✓ [Kinderwoorddienst - Home](#)
- ✓ [Vier Kerstmis](#)
- ✓ English: [Catholic Family Resource Library Signup! - Catholic Sprouts](#)

Kudelstaart – Gezinsviering

Op zondag 12 december is er om 11.00 uur weer een gezinsviering in Kudelstaart. We vieren de derde zondag van de advent. Het thema is: Wees blij!



Nes – Kerst vieren met de Kinderclub

Op donderdag 9 december zijn jullie van 15.30 tot 16.30 uur van harte welkom op de Kinderclub! We komen samen in de pastorie naast de Sint Urbanuskerk in Nes aan de Amstel.



Eerst gaan we naar het mooie Kerstverhaal luisteren en kijken, welke met het speciale theatertje verteld zal worden. Daarna gaan we iets gezelligs maken voor de Kerstdagen!

Wel graag van tevoren aanmelden (pmmvanrooden@hetnet.nl), zodat we alle knutsels klaar kunnen leggen. Uiteraard zijn jullie broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes ook van harte welkom!

Tot dan! Groetjes, het Kinderclub team

Nes – Gezinsviering op 2^e Kerstdag



Op 2^e Kerstdag (10.00 – 11.00 uur) staan traditioneel in de Sint Urbanuskerk in Nes aan de Amstel de jongeren centraal bij het vieren van Kerstmis. Daarbij zijn ook de ouders, opa's en oma's en andere belangstellenden van harte welkom.

Het belooft weer een bijzondere viering te worden, waarin je kunt genieten van mooie teksten en het Kerstverhaal dat wordt uitgebeeld door de jongerengroep 'Klein Urbanus'. Muzikaal wordt het geheel vakkundig en mooi begeleid door Peter op het orgel. De geboorte van het kindje Jezus wordt mede daardoor feestelijk en uitbundig gevierd!

We wish you a Merry Christmas!

Schutse – Adventsproject kindernevendienst

Afgelopen zondag is de Adventsperiode begonnen. In het adventsproject van dit jaar kijken we in de Schutse mee over de schouder van de evangelist Lucas. Wat heeft hij allemaal verzameld voor zijn evangelie? Stel je voor dat Lucas een plakboek zou hebben bijgehouden van de verhalen over Jezus. Wat zou er dan in staan? Daar denken de kinderen deze adventstijd over na.



Er is een groot projectboek dat elke week voorin de kerk zal staan en dat de kinderen meenemen naar hun eigen dienst. Het is een plakboek, waarin ze elke week iets zullen zien van het verhaal van die zondag. In het boek is ook ruimte voor hun eigen ervaringen en ideeën. Daarnaast krijgen de kinderen een gezinsboekje, waarmee thuis kan worden toegeleefd naar kerst.

Lucas schreef zijn evangelie niet om het alleen maar te bewaren; hij hoopte dat mensen er samen over zouden praten, dat ze het verder zouden vertellen en het zouden verbinden met hun eigen leven. Hopelijk kunnen we daar deze advent tijd voor maken!

We wensen iedereen een heel fijne adventsperiode toe!
De kindernevendienstleiding

Kom Erbij! Join Us! Rejoignez-Nous! Unisciti a Noi!

De *Kom Erbij!* wordt door steeds meer mensen gelezen, binnen en buiten de kerk. Maar niet voor iedereen is Nederlands de moedertaal. Nu kun je Google Translate gebruiken om een berichtje te vertalen in je eigen taal. Maar soms blijft het alsnog onduidelijk wat er precies bedoeld wordt. In dat geval mag je altijd een mail met je vraag sturen naar

emmaenus@hotmail.com.

The screenshot shows the Google Translate interface. On the left, the source language is set to 'Nederlands (gedetecteerd)' and the text reads: 'De Kom Erbij! wordt door steeds meer mensen gelezen, binnen en buiten de kerk. Maar niet voor iedereen is Nederlands de moedertaal. Nu kun je Google Translate gebruiken om een berichtje te vertalen in je eigen taal. Maar soms blijft het alsnog onduidelijk wat er precies bedoeld wordt. In dat geval mag je altijd een mail met je vraag sturen naar emmaenus@hotmail.com.' On the right, the target language is set to 'Engels' and the translated text reads: 'De Kom Erbij! is read by more and more people, inside and outside the church. But Dutch is not everyone's mother tongue. Now you can use Google Translate to translate a message into your own language. But sometimes it remains unclear what exactly is meant. In that case, you can always send an email with your question to emmaenus@hotmail.com.' There are speaker icons for audio playback and a share icon at the bottom right.

Geef de kinderen de kans op een goede toekomst!

BENINAMI

In Berecingou, een plaatsje in de regio Atacora in het noorden van Benin, willen de mensen een school bouwen. De school helpt niet alleen de kinderen aan een betere toekomst maar ook hun ouders en andere dorpsbewoners. Zo zijn er plannen voor de bouw van een graanmolen, waardoor vrouwen geen uren hoeven lopen om hun graan te malen. Op die manier krijgen zij meer tijd krijgen voor hun andere werkzaamheden, maar wordt er ook geld verdiend voor de bouw van de school.



Klik of scan!



Stichting BeninAmi ondersteunt het project vanuit Nederland. Een van de bestuursleden is Pastor Augustin N'Dah, die geboren is in Noord-Benin en die nu werkt in Amsterdam-Zuidoost. Daar helpt hij vluchtelingen zonder papieren.

Hij ziet wat illegale immigratie doet. Hij staat volledig achter het plan om een school te bouwen in zijn geboortestreek en wil zo zorgen voor een goede zelfstandige toekomst van de kinderen in hun eigen regio. Dat voorkomt dat zij de regio verlaten om hun 'geluk' te beproeven in de grote stad Cotonou of de heilloze weg richting West-Europa op te gaan.

Geef de kinderen, waar ook ter wereld, de kans op een goede toekomst! Bezoek de website van BeninAmi voor meer informatie.