

Kom Erbij!

Nieuwsbrief 10 – Zondag 5 juli 2020

Activiteiten voor kinderen en jongeren in de Emmaüsparochie
De Burght, Potgieterplein, Uithoorn



In de Burght wordt veel voor kinderen georganiseerd. Ook zijn er veel enthousiaste kinderen in de parochie en ouders die af en toe graag een bijdrage willen leveren. Met deze nieuwsbrief proberen we **iedereen** samen te brengen.

Wat een raar schooljaar was dit. Van het ene op het andere moment konden we niet meer bij elkaar komen om te zingen, om te spelen, om te vieren. Alles lag stil, geen groep kwam meer samen.

Laten we hopen dat we na de zomervakantie de draad weer op kunnen pakken... En deze nieuwsbrief zich vanzelf weer vult.

Materiaal voor de eerste nieuwsbrief van komend schooljaar (woensdag 2 september) kan gestuurd worden naar barotten@hotmail.com.

Agenda

Datum	Tijdstip	Activiteit
Elke zondag	11.00 uur	Eucharistieviering! Wel van te voren aanmelden...

De nieuwsbrief "Kom erbij!" komt elke eerste woensdag van de maand digitaal uit.
Aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief kan per mail (barotten@hotmail.com).

Fotowedstrijd: De kerk door jouw ogen!

Wat zie jij voor je als je aan de kerk denkt?

Wat spreekt jou aan in de kerk?

Laat het zien door mee te doen aan de fotowedstrijd. Maak een foto waarop je laat zien wat de kerk voor jou waardevol maakt. Iets dat je ontroert, even stil maakt, in beweging zet, of doet lachen.

Hoe doe je mee?

- Maak de foto zoals jij 'm het liefst maakt: snel met je telefoon of professioneel met je spiegelreflex camera.
- Stuur je foto naar barotten@hotmail.com met je naam (en leeftijd).
- Inzenden kan tot en met woensdag 26 augustus 2020.

De mooiste foto's plaatsen we in de volgende nieuwsbrief.

Lunchen in de kerk

Een nieuw idee voor het nieuwe schooljaar: wij (Koen, Joost, Bart en pastor Marco) zijn van plan om elke maand na afloop van de gezinsviering te lunchen in het trefcentrum!

Niet alleen, maar met iedereen die zijn of haar eigen lunchpakketje heeft meegenomen. 😊

Natuurlijk beginnen we daar pas mee als de Corona-regels dat toelaten. We houden jullie op de hoogte.

Miniviering

In de bijlage geen miniviering.

Voor de komende weken, kun je minivieringen vinden op onderstaande websites.

- ✓ <https://www.geloventhuis.nl/>
- ✓ <https://www.kinderwoorddienst.nl/>



We kunnen weer samen vieren!



We mogen weer samenkomen in onze kerk. Al is het wel een beetje anders dan normaal: je moet je van tevoren aanmelden, omdat er niet teveel mensen tegelijk mogen komen. Ook de communie gaat iets anders. Het is een kwestie van wennen.

Het belangrijkste is: onze kerk is weer open!



We vragen aan iedereen: Kom ook weer meevieren! Elkaar weer in de ogen kunnen kijken is een groot goed. Als parochiegemeenschap is het fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten. Samen beleven, samen bidden, luisteren, ter communie gaan en stil zijn.

Dus schroom niet! Meld je aan via de [website](#) van de Emmaüsparochie en ervaar de meerwaarde van onze vieringen! Hopelijk zien we elkaar komende zondagen.

