

Kom erbij!

Nieuwsbrief 13 – Zondag 5 mei 2019

Activiteiten voor kinderen en jongeren in de Emmaüsparochie
De Burght, Potgieterplein, Uithoorn



In de Burght wordt veel voor kinderen georganiseerd. Ook zijn er veel enthousiaste kinderen in de parochie en ouders die af en toe graag een bijdrage willen leveren. Met deze nieuwsbrief proberen we **iedereen** samen te brengen.

In deze nieuwsbrief staat dus alles voor en over kinderen en jongeren in onze parochie: Korte verslagen, een agenda, oproepen, etc.

Materiaal voor de volgende nieuwsbrief (zondag 19 mei) kan gestuurd worden naar barotten@hotmail.com.

Agenda

Datum	Tijdstip	Activiteit
woensdag 8-5	14.45 – 15.45	Bijeenkomst Eerste Communieproject
vrijdag 10-5	18.30 – 19.30	Ouderavond Eerste Communieproject, tijdens de repetitie van Opmaat
zaterdag 25-5	14.00 – 15.30	Generale repetitie Eerste Communieproject
zondag 26-5	11.00 – 12.00	Eerste Heilige Communieviering met Opmaat

De nieuwsbrief “Kom erbij!” komt elke twee weken digitaal uit.

Aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief kan per mail (barotten@hotmail.com).

Palmpaasstokken

Als Pasen geweest is, worden de Palmpaasstokken weer opgeruimd. In de hal staat een grote vaas waar de stokken ingezet kunnen worden. Wij zullen ze bewaren tot volgend jaar.



Een levende parochie

Lang niet altijd gebeurt er iets bijzonders voor kinderen in de kerk. Het ene weekend vier je Palmpasen met kinderkoor Opmaat en 35 kinderen in de kinderwoorddienst, het andere weekend zingt het jongerenkoor Debuut tijdens de Paaswake. Maar er zijn voldoende weekenden waarin het stil is, waarin geen activiteiten voor onze jonge parochianen worden georganiseerd.

Op zich was het vanmorgen niet druk in de kerk. Het was een rustige viering waarin pastor Marco voorging en er werd voorgezongen door onze cantor. Wat opviel was dat er heel veel kinderen aanwezig waren, misschien wel twintig.

Natuurlijk gaat het niet om aantallen, maar dit maakt wel duidelijk dat er veel leven is in onze parochie. De vraag die in mij opkomt is: "Hoe houden we dit leven vast?"

Een vraag die ik graag met jullie wil delen...

